

Z.M. Koning Willem-Alexander  
Paleis Noordeinde  
Postbus 30412  
2500GK Den Haag

Moermansk, Rusland, 24 oktober 2013

Majesteit,

Hopelijk bereikt deze brief u. Ik schrijf u als staatsburger van het Nederlands Koninkrijk, ook namens Mannes Ubels en de 28 anderen die momenteel met mij vastzitten in de gevangenis van Moermansk.

Het is vandaag precies een maand geleden dat wij aan land zijn gebracht. Ondanks dat ik er recht op heb, heb ik nog steeds geen telefoontje mogen plegen. Ik wil graag mijn familie spreken, al is het maar voor even.

Ik zit alleen in mijn cel, geïsoleerd van alle anderen. De cel waar ik de eerste drie weken in verbleef, verkeerde in niet al te beste staat: lekkende waterleidingen, Raam dat niet dicht kon, Sanitair dat gebrekkig functioneerde en ratten die 's nachts hun weg naar mijn smerige cel vonden. Inmiddels heb ik een andere cel gekregen.

Het is mij ~~te~~ oer gekomen dat u op korte termijn Rusland zult bezoeken. Graag wil ik u vragen om onze situatie te bespreken met de Russische autoriteiten tijdens uw bezoek. ~~De~~ Dat zouden mijn mede-lotgenoten en ik zeer op prijs stellen. Ik hoop van harte dat u iets voor ons kunt betekenen en de omstandigheden waarin wij verkeren.

Hoogachtend,



Farza Oulahsen